



Flodkryssning på Mekong

22 oktober - 4 november 2026

Följ med på ett oförglömligt äventyr längs en av världens mest spektakulära vattenvägar, Mekongfloden. Vår resa inleds med 3 nätter i Siem Reap, där vi bland annat besöker det berömda templet Angkor Wat innan vi går ombord på det förstklassiga fartyget AmaDara.

Den stora Mekongfloden bjuder på ett potpurri av kontraster där vi upplever allt från intensiv kommers med flytande marknader till avkopplande vyer med risodlingar, små fiskesamhällen och buddistiska tempel. Resan avslutas med 2 nätter i Ho Chi Minh City.



- Flyg från Stockholm/Köpenhamn till Siem Reap och hem från Ho Chi Minh City
- Transfer från flygplats till fartyg t/r
- 3 nätter på hotell i Siem Reap
- Måltider iland enligt program
- Kryssning 7 nätter i balkonghytt
- Helpension med "fine dining" och snacks ombord
- Wifi ombord

- Vin, öl och läsk till lunch och middag ombord
- Öl, lokala alkoholsorter samt läsk ombord
- Lån av badrock och badtofflor ombord
- WiFi ombord
- 2 nätter på hotell i Ho Chi Minh City
- Alla utflykter och entréer enligt program
- Lagstadgad resegaranti
- Färdledare från Kryssningar.se

Med reservation för eventuella ändringar

Program

Dag 1. Flyg till Siem Reap

Under eftermiddagen flyger vi till Siem Reap, Kambodjas näst största stad. Flygbyte längs vägen.

Dag 2. Ankomst Siem Reap

Vi landar i Siem Reap under förmiddagen och beger oss till vårt hotell för incheckning. Eftermiddagen är till fritt förfogande och du har möjlighet att utforska staden på egen hand eller bara koppla av och njuta av hotellets faciliteter. Varför inte passa på att besöka någon av Siem Reaps spännande marknader, kanske unna dig en avkopplande fotmassage eller bara slå dig ned på något trevligt café och få en inblick i lokalbefolkningens vardagsliv. Siem Reap är en stad som är långt ifrån tråkig!

Dag 3. Siem Reap - Angkor

Efter frukost är det dags att bege sig till Angkor Thom, "Den stora staden", för att utforska det stora berömda tempelkomplexet. Här finner vi bland annat Bayon-templet, ett buddhistiskt tempel som är mest känt för sina gigantiska leende stenansikten. Vi besöker därefter det närliggande Ta Prohm, mer känt som "Trädens rike. Här dominerar den grova växtligheten med tjocka rötter som har flätats samman och spridit sig under flera århundranden. Som kronan på verket så tar vår eftermiddagsutflykt oss med till det fascinerande templet Banteay Srei som är en av de minsta platserna i Angkor. Kvällen bjuder på traditionell Apsaradans med lokala folkdansare. *(Frukost och middag).*

Dag 4. Siem Reap - Angkor Wat

Dagen tillbringas med att utforska det berömda och mest ikoniska av alla angkoriska tempel, Angkor Wat, med de tusenåriga ruinerna från Khmerriket. Templet är ett av de största religiösa monumenten som någonsin skapats och byggdes ursprungligen för att hedra den hinduiska guden Vishnu. Under slutet av 1100-talet förvandlades det gradvis till ett buddhistiskt tempel och finns sedan 1992 upptaget på Unescos lista över världsarv. *(Frukost och middag).*

Dag 5. Siem Reap - Kampong Cham

Efter frukost beger vi oss till Kampong Cham där vårt eleganta fartyg AmaDara väntar på oss. Ombord checkar vi in i våra rymliga hytter som alla har balkong och är inredda i fransk kolonialstil med trägolv och vackert snidande möbler. Till kvällen serveras det en festlig välkomstmiddag. *(Frukost, lunch och middag)*

Dag 6. Angkor Ban - Okhna Tey

Under förmiddagen beger vi oss ut på en vandringstur till Angkor Ban, en av de få byarna i Kambodja som inte förstördes under Röda Khmerernas regim på 1970-talet. Byn består av hundratals traditionella trähus som alla är uppbyggda på höga pålar och där invånarna fortfarande håller på sina kulturtraditioner och livnär sig framför allt av fiske och jordbruk. Fartyget fortsätter mot "sidenön" Okhna Tey, där vi dels besöker en lokal skola, men även får lära oss mer om den ädla konsten siden-vävning. En konst som man bevarat genom århundranden. Fartyget ligger förtöjd i Oknah Tey över natten. *(Frukost, lunch och middag)*

Dag 7. Oudong-Kampong Tralach-Phnom Penh

Vår kryssning fortsätter sin seglats till Phnom Penh, Kambodjas huvudstad. Efter frukost besöker vi Oudong, som tidigare var Kambodjas kungliga huvudstad. Oudong betyder "hög" eller "överlägsen" och är idag en stor pilgrimsort för kambodjanerna. Vi bjuds in till en minnesvärd buddhistisk välsignelseceremoni och du kan därefter välja att vandra runt i klostret på egen hand eller göra en aktiv promenad till toppen där du har en fantastisk panoramautsikt över landskapet.

Under eftermiddagen gör vi en tur med oxkärra genom byn i Kampong Tralach innan vi senare gör en tuk-tuk tur genom huvudstaden Phnom Penh. En kontrasternas stad med fransk kolonial arkitektur och trädkantade boulevarder som samsas med moderna byggnader. Väl ombord bjuds vi in till en folkdanssuppvisning från Khmer som utförs av lokalbefolkningens barn. *(Frukost, lunch och middag)*

Med reservation för eventuella ändringar

Program

DAG 8. Phnom Penh

Under förmiddagen gör vi en utflykt till Kambodjas ökända Killing Fields, en minnesplats där miljoner människor dumpades i massgravar under de Röda Khmerernas regim. Vi besöker även Tuol Sleng S21 som tidigare var ett säkerhetsfängelse och avrättningscentrum, men som idag är ett museum.

Efter lunch ombord, utforskar vi några av stadens höjdpunkter såsom det kungliga palatset, den spektakulära Silverpagoden och Nationalmuseet, som har en enastående samling av Khmer-hantverk. *(Frukost, lunch och middag)*

Dag 9. Phnom Penh-gränspassage-Tan Chau

Idag njuter vi av livet ombord när vi glider fram längs den mäktiga Mekongfloden där risplantager och små fiskesamhällen ligger som ett pärlband. Vi gör ett tekniskt stopp vid gränsövergången vid Vinh Xuong, där fartygspersonalen ordnar med alla formaliteter innan vi fortsätter mot Vietnam. *(Frukost, lunch och middag)*

Dag 10. Tan Chau - Sa Dec

Idag gör vi ett besök i den lilla staden Tan Chau som ligger långt utanför de vanliga turiststråken. Vi upplever staden på det bästa sättet, nämligen med en traditionell "Xe-loj" (trishaw), cykel med vagn och där vi stannar till för att bland annat titta på silkesframställning och matttillverkning.

För den som hellre vill utforska delat mer. så erbjuds en exklusiv tur genom "Tra Su" med en sampan (flatbottnad träbåt) som alternativ. Tra-Su skogen är inbäddad i frodig grönska med stora cajuputträd, lotusblommor och näckrosor. I våra sampaner glider vi genom detta mångsidiga ekosystem som inkluderar mer än 70 fågelarter, inklusive den målade storken och den orientaliska dartern. Senare under dagen kryssar fartyget vidare till Sa dec. *(Frukost, lunch och middag)*

Dag 11. Sa Dec - Cai Be

Idag besöker vi en färgstark lokal marknad och Cao Dai-templet, som är hem till den unika religionen Caodaism i södra Vietnam. Religionen är en blandning av buddhism, kristendom, islam, hinduism och konfucianism.

Du har även möjlighet att besöka godis- och rispappers-tillverkare alternativt göra en rundvandring i det historiska Kiet Old House. Till kvällen bjuds det in till en festlig avskedsmiddag ombord. *(Frukost, lunch och middag)*

Dag 12. My Tho - Ho Chi Minh City

Vi är framme i My Tho och det är dags att kliva av fartyget för denna gång. Med buss åker vi vidare till den tidigare huvudstaden i Indokina, Ho Chi Minh City, även kallad orientens Paris. Innan vi checkar in på vårt hotell, Sofitel Saigon Plaza, utforskar vi staden och får se kända landmärken, exempelvis det tidigare presidentpalatset, det centrala postkontoret, Notre Dame-katedralen och krigsminnesmuséet.

Turen avslutas med ett besök på marknaden Ben Thanh – en av de äldsta och mest ikoniska strukturerna i Ho Chi Minh-staden. *(Frukost och Lunch)*

Dag 13. Ho Chi Minh City

Efter frukost besöker vi de omfattande Chu Chi Tunnlarna, som är ett enormt underjordiskt nätverk som sträcker sig från Saigon till den Kambodjanska gränsen. Ursprungligen fungerade de som gömställen åt frihetsrörelsen, men kom senare att fungera som både bostadsområden, förvaringsplatser, taktiska centraler, sjukhus och högkvarter.

Eftermiddagen är fri till egna strövtåg och upplevelser. *(Frukost)*

Dag 14. Ho Chi Minh City, hemresa

Efter frukost är det dags att checka ut och bege sig till flygplatsen för hemresa. *(Frukost)*

Med reservation för eventuella ändringar